

Vianden – Vianden (230 km).

Routebeschrijving

Het toeristisch centrum van **Vianden** wordt doorsneden door de Our. In het centrum, aan de oevers van de Our, heeft u kans dat u de stoeltjeslift die vertrekt vanaf de Rue du Sanatorium hoog over het stadje naar de op 440 meter hoogte gelegen Belvédère ziet zweven. Als u de mogelijkheid heeft moet u daar zeker gebruik van maken, als de lift boven de Our zweeft, heeft u een duizelingwekkend uitzicht op Vianden en het machtige kasteel.

Het kasteel van Vianden (Veianen in het Luxemburgs) is een van de grootste middeleeuwse burchten van het land. Het oudste gedeelte dateert uit de 9de eeuw en was eeuwen lang tot 1820 bezit van het Nederlandse huis van Oranje.

Vanaf 1978 is de Luxemburgse staat de eigenaar en is de burcht in haar oorspronkelijke staat hersteld. Verschillende delen onder andere de Ridderzaal, Wapenzaal, Byzantijnse zaal en Gravenzaal zijn te bezichtigen.

Let u ook eens op de wachttorens die aan de voet van de heuvel staat en de naam 'Hockelsturm' draagt.

Een andere bezienswaardigheid is de hydro-elektrische centrale met pomphuis. Voor de opwekking van elektriciteit wordt hier gebruik gemaakt van het volgende vernuftige systeem: Op de Our is de Lohmuhlestuwdam gebouwd.

Boven de dam liggen op de Sint Niklausberg twee grote spaarbekkens. Het hoogteverschil van bijna 300 meter tussen de bekkens en het stuwmeer wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Negen enorme turbines staan in een onderaardse krachtcentrale opgesteld om 's nachts, als er minder elektriciteitsverbruik is, het water uit het stuwmeer op te pompen naar de spaarbekkens. Overdag stroomt het water dan weer langs de turbines naar beneden.

Vianden heeft een schitterend centrum, als u door de smalle straatjes wandelt, is het net of u een reis door de tijd maakt. Zo zijn er de Gotische kerk uit de 12de eeuw met het naast gelegen klooster, het Stadhuis en het huis van de beroemde Franse schrijver Victor Hugo bij de brug over de Our. Ook de vele prachtige 16^e en 17^e eeuwse herenhuizen aan de Grand-Rue hebben hun middeleeuwse uitstraling bewaard.

U rijdt naar het centrum van Vianden, neemt de steile klim over de kinderkoppenweg richting **Diekirch** en uw Luxemburgse dagtocht is begonnen. Op weg naar de CR322 heeft u een schitterend uitzicht over de Our, "Het Kasteel" en het in de diepte liggende Vianden met zijn mooie achterland. Over een brede geasfalteerde weg komt u via het gehucht **Groestaen** op een hoogte plateau waar u het toerisme achter u heeft gelaten. Onderweg bent u ook de Mont St. Nicolas, waar u de eerder beschreven Super bassins kunt gaan bewonderen, gepasseerd. Net na de spaarbekkens wordt de weg smaller en biedt aan alle zijden een prachtig panorama. De slingerende soms dalende en dan weer klimmende smalle weg voert over een bergkam vol donkere hoge naaldbomen en brengt u in de schilderachtige vallei van de Blees. Voordat u daar het met klinkers geplaveide **Bastendorf** binnen rijdt, liggen hoog boven het dal de ruïnes van een laatmiddeleeuws kasteel.

Bij **Gilsdorf** gaat u het dal uit en klimt via **Brouderbur** naar **Folkendange**. U komt via een scherpe haakse rechtse bocht op de CR258 en slaat direct weer haaks naar links. De weg slingert verder door **Eppeldorf** en laat u tot in **Beaufort** genieten van kleine felle afdalingen. De grootste bezienswaardigheid in Beaufort is het indrukwekkende 12de eeuwse kasteel, waarvan u de martelkamer kunt gaan bezichtigen.

U bevindt zich bij Beaufort in een schitterende omgeving waar de wandelaar ongekende mogelijkheden heeft. Zo kan hij het dal van de Hallerbach en de weg langs de Kippaglay-rots bewandelen, maar het mooiste is toch een tripje naar de vallei van de Sûre en het Müllertal.

U krijgt een toertocht door het wondermooie Müllertal dat deel uit maakt van het Duits-Luxemburgs Natuurpark. Het Natuurpark is ongeveer 800 vierkante kilometer groot en daarvan liggen er 350 in Luxemburg.

Een groot gedeelte van dit gebied wordt Klein Zwitserland genoemd, een benaming die overigens door Nederlandse soldaten die gedurende tientallen jaren in het naburige Echternach gestationeerd waren, is gegeven. Ook verschillende rotsformaties die in dit gebied liggen zijn door deze soldaten benoemd, zo zijn er Perecop, Tour Malakoff en Cipkapass.

Als u van **Vugelsmillen** door het Müllertal via **Waldbillig** en **Christnach** naar **Consdorf** rijdt, krijgt u een gratis concert. Dat concert wordt gegeven door het rustige bromgeluid van de motor en het enthousiaste fluiten van de vogels.

De kloeke kerktoren die u na Consdorf voor u ziet behoort aan het frisse **Berdorf** met zijn glasblazerij. Omdat het dorp op een hoogte boven het Müllertal ligt, staat het in de zomer bekend als aangenaam fris.

U volgt de doorgaande weg tot aan **Echternach** en krijgt een plaatje voor ogen. U toert namelijk door een spectaculair rotslandschap met huizenhoge zandsteenformaties zoals Dewenpetz en Kohlscheuer. Omdat het overdag erg schemerachtig is in de donkere massieven, is het aan te raden, indien u van plan bent om de benen wat te gaan strekken, om een zaklantaarn mee te nemen. Vele wandelpaden leiden er langs afgronden, grotten, uitzichtpunten en bergengten. Een van de bekendste wandelingen voert langs grillige rotsformaties naar de Wolfskloof (richting Echternach) en via de Zickzackschluff naar het Duivelseiland.

Na vijf kilometer donkere kloven komt u langs de Sûre op de N10 bij Echternach uit. Echternach, gelegen op de grens van Luxemburg en Duitsland, is een van de bekendste en drukste vakantieplaatsen van het Groot Hertogdom. Een pauzestop op het gezellige oude Marktplein is een aanrader. Het plein verandert op zonnige dagen in één groot terras waar het goed toeven is. Bekijkt u vanachter uw drankje ook even de Denzelt (oude Gerechtsgebouw), de Schandpaal en het Kruis van Gerechtigheid voordat u de route weer vervolgt. In Echternach neemt u de afslag richting **Rodenhof** en komt u in een hele andere wereld terecht.

De klimmen worden steiler, de wegen smaller, het uitzicht grootser en de dorpen armoediger. Bij helder weer kunt u vanaf **Osweiler** zelfs in de verte **Trier** zien liggen. U toert langs het Bois de Heborn naar **Manternach**, dat in het fraaie lichte heuvelachtige achterland van de Moezel ligt. De komende tien kilometers toert u in dit heuvelachtig gebied en ziet u oude dorpen, akkers en weilanden.

In **Betzdorf** kunt u iets anders gaan bekijken, want daar ligt op het domein van het kasteel Château

de Betzdorf het controlestation van de Astra-televisiesatelliet. Twee paraboolantennes zorgen voor controle van de zestien tv-kanalen tellende satelliet.

De volgende zendmasten ziet u in de omgeving van **Junglinster** en behoren toe aan RTL. U vervolgt de CR129 naar Godbrange, zoekt de bebossing weer op en tuft door het dal naar het charmante aan de Ernztal gelegen **Larochette**. U bent weer aan de rand van Luxemburgs Klein Zwitserland uitgekomen en ziet weer beboste hellingen, grillige rotsformaties en diep ingesneden kloven. Hoog boven het dorp uit troont de ruïne van het Kasteel van Larochette. U toert langs het gezellige Marktplein en klimt linksaf over de CR118 tot aan **Angelsberg**.

U bent nu in het groene gebied Ganschell aangekomen waar u, indien u van vissen houdt, enkele kilometers de CR120 tot in **Fischbach** moet volgen. In Fischbach kunt u zelf namelijk in een visvijver het visje van uw eigen keuze vangen, boven een vuurtje bakken of grillen en vervolgens oppeuzelen.

De tocht gaat vanaf **Schoos** naar rechts en brengt u over een beboste kam met veel wild en een mooie natuur tot in **Rollingen**, waar u de richting van het grotere, op een kruispunt van valleien gelegen **Mersch** aanhoudt. Een van die valleien is de Eisch waarin een zevental kastelen ligt.

In **Colmar-Berg** kunt u een ander kasteel gaan bekijken, namelijk Kasteel Berg dat door de Groothertog van Luxemburg bewoond wordt.

U gaat de bossen weer opzoeken en toert over mooie vlotte wegen via **Vichten** en **Grosbous** tot in **Eschdorf**, waar u de tweede weg links met de naam "Op Der Knupp" neemt. Over smalle wegen slingert u het dal in en belandt bij de N27 in de waterwereld van het Lac de la Haute Sure. Het uitzicht is vanaf het Baamboesch van grote klasse want over het stuwmeer ziet u **Esch sur Sûre** en de resten van zijn duizendjarige kasteelruïne liggen. Het kasteel rust in de bocht van de rivier de Sûre op onneembare rotsmassieven en aan de voet van de burcht staan schouder aan schouder nog wat oude witte huisjes.

U draait naar links, steekt de brug over en gaat dertig kilometer lang toeren over mooie wegen die ver boven, onderlangs en tussen de waterpartijen liggen. Als eerste rijdt u hoog boven het water over de Dotzenbiert, neemt de afslag naar **Boulaide** en slingert langzaam dalend naar het door water omsloten **Baschleiden**.

Onderlangs de Lambertsbiert gaat u op **Bavigne** af om vervolgens het water te gaan benaderen. De stille weg via **Liefrange** naar **Kaundorf** is een waar genot. Via een smalle brug bereikt u Liefrange waarna u via felle bochten omhoog klimt naar het kleine Kaundorf. Dit is een gebied met veel bochten waar u buiten het rijden ook gerust even op een bankje aan het water kunt gaan zitten. U zult er niet alleen zijn want vele anderen hebben dit vakantieoord ook ontdekt.

Bij **Nothum** steekt u de drukke N15 over die **Bastogne** met **Ettelbrück** verbindt en toert op **Wiltz** af.

U rijdt langs een voetgangersdomein met winkels, kunt een tentje in het centrum opzetten, of een monument in de Rue du Château dat herinnert aan WO II gaan bekijken. Na de heksentoren uit de 16^e eeuw, waarin vermeende heksen tot hun verbranding in opgesloten werden, roept de rivier de Witz.

Vanaf Nocher zakt u over de CR331 langs de rivier over mooie scherpe afdalingen de diepte in tot **Kautenbach**, waar de Witz en de Clerf samenvloeien. Kautenbach, mooi gelegen in de kleurrijke vallei van de Oberschlinder, is een ideaal vertrekpunt voor wandelingen en ook zeer geliefd bij de

watersporter. Als u een wandeling gaat maken kan ik u een tripje naar de heuvels Hockslay en Obenschleid aanbevelen. Beide hebben een uitkijktoren vanwaar u 23 dorpjes in het glooiende landschap kunt zien liggen.

U klimt uit het dal en gaat ook enkele van deze dorpen zoals **Constum**, **Holtzhum**, **Wahlhausen** en **Merscheid** bekijken.

Zeker als toerrijder zult u het de laatste kilometers tot Vianden naar uw zin hebben want na **Putscheid** wacht u nog een twee kilometer lange afdaling van 18% tot in **Stolzembourg**, waarna u iets verder weer in het vertrouwde Vianden bent.

© Tom Boudewijns