

Boppard - Heerlen (265 km).

Routebeschrijving

Stevig klimt de L210 uit het Rijndal naar boven. Kijkt u nog maar eens in de diepte naar het oude **Boppard**, u zult het stadje vandaag niet meer zien.

Wat u nog wel zult zien, zijn oude burchten. Bij helder weer kunt u verschillende van de 14 blikvangers tussen de bocht van Boppard en de slinger van Rüdesheim zien liggen.

Ze zijn eerlijk verdeeld, want aan elke oever van de Rijn liggen er zeven.

Aan de kant van de Hunsrück liggen Alte Burg en Burg Rheinfels boven **St. Goar**, Schönburg bij **Oberwesel**, Wernerkapelle boven **Bacharach**, Burg Sooneck bij **Niederheimbach**, Schloss Reichenstein en Burg Rheinstein in de omgeving van **Trechtingshausen**.

Aan de Eifelzijde vindt u Burg Sterrenberg bij **Kamp Bornhofen**, Liebenstein, Maus en Katz boven **St. Goarshausen**, Loreleyfelsen er net onder, Pfalzgrafenstein bij **Kaub** en Brömserburg bij **Rüdesheim**.

Na de Fleckenshöhe draait u weg van de Rijn en gaat de golvende hoogvlakte ten zuiden van de Moezel bekijken. Het boerenlandschap van weide en akkers is vooral in trek bij de nostalgische rustzoekers. Dit is de tegenpool van de toeristische Moezel en Rijn. De Duitsers zijn zelf niet zo weg van dit arme, achtergebleven gebied. In hun ogen is het er nat en winderig. Er wonen alleen maar boeren, jagers en houthakkers, maar ik vind het mooi toeren, oordeelt u zelf maar. Het gebied ligt vol boerendorpen zoals **Norath**, **Mühlpfad**, **Bickenbach**, **Schnellbach**, **Sevenich** en **Heyweiler**.

U steekt de Buchbach over en zakt het dal naar **Mörsdorf** in. Korte haarspeldbochten brengen u in bossen, waardoor de Dünnbach zich uitleeft. Het is er stil en het slingeren neemt toe.

U neemt de Kastellaunerstrasse en komt in het dal van de Flaumbach. Diep in het woud tussen hoog oprijzende bergwanden volgt u tien kilometer het dal en ziet links de Pulgersmühle en het imposante klooster Maria Engelport liggen. Even stoppen, wat rondneuzen en verder langs de Burg Treis naar de Moezel.

U steekt de rivier over en komt in **Karden** en **Pommern**. De mooie kerk, die u voor u ziet, behoort aan Karden, het is de St. Castor Dom uit de 12^e eeuw. De basiliek is in laat-romaanse stijl gebouwd en is bijna puntgaaf gebleven. De vakhuizen komen hier ook in zicht en dat betekent automatisch, dat het drukker wordt.

De wijnen worden aangeprezen, de restaurants talrijker en de bordjes "Zimmer Frei" prijken op veel muren. Iets verder ligt de Keltische nederzetting **Klotten**, vooral bekend om zijn wijn. U treft er tal van oude stenen huizen en vakwerkhuisen aan, maar ook het Klottener Wildpark. Er is een sprookjesbos en er leven talrijke wilde zwijnen, moeflons en nog vele andere dieren.

In **Cochem** leeft wat anders, want wie kent deze drukke toeristenplaats niet. Cochem is een oord, dat uitnodigt voor een langer verblijf. U vindt er steile wijnbergen, beboste heuvels, burchten en een gezellig stadje. Motor parkeren op de Endertplatz en dan op de koffie aan de Moselpromenade. Rond de Endertor is het altijd feest, ballonverkoop, wijnproeven, kraampjes en veel motoren. De Endertor is een van de drie nog goed onderhouden stadspoorten. U vindt er een wachtershuisje, stadsgevangenis en een aantal smalle winkelstraten rondom een mooie Markt. Aan de voorzijde ziet u hoog het Pinnerkreuz, dat u met de stoeltjeslift en een kleine wandeling kunt bereiken. U heeft er een mooi uitzicht over het Moezeldal, de stad en op de trots van Cochem, de Reichsburg uit 900. Loopt u over de Moselbrücke, dan komt u in het stadsdeel Cond, het oudste deel van Cochem uit 694. Ook daar vindt u mooie oude panden en gezellige kleine hotels en restaurants. Maar ook het oude wordt aangepast, kijk maar eens naar het kolossale Hotel Brixiade aan de Uferstrasse. Langs de liftzijde klimt u het Moezeldal uit, ziet rechts het eerder beschreven Wildpark liggen en slaat net na Landkern linksaf naar het klooster Maria Martental. Afdalingen en klimmen tussen de 15 en 20% over de L100 en de L52 laten u genieten van bossen en mooie wegen.

Anders wordt het bij **Driesch**, waar u zich weer echt in de Eifel waant. Smalle slingerwegen door dalen, soms klimmen met vergezichten over het heuvelland, dan weer dalen langs kabbelende riviertjes. **Wollmerath** en **Demarath** liggen er aan de rand van de Duitse Wildstrasse in het stille achterland.

U komt op de B421, rijdt door **Mehren** en daalt over brede slingerwegen tot in **Daun**. Onderweg heeft u kunnen genieten van een bekoorlijk en afwisselend landschap met vulkanen, kraters, bossen en velden. Zo liggen op de hellingen van de 561 meter hoge Mäuseberg drie Maare, waarlangs fijne wandelingen gemaakt kunnen worden.

Daun gelegen aan de oevers van de Lieser, is een vakantieplaats en bekend om zijn ijzerhoudende mineraalwaterbron. In de omgeving ligt het Hirsch- und Saupark Daun, waar u over een 10 kilometer lange weg het uitgestrekte bosgebied kunt doorkruisen. Vanaf tribunes kunt u daar de herten en wilde zwijnen gadeslaan.

U blijft op de B421 en beklimt de ene heuvel na de andere door het Dochweiler Wald tot in **Hillesheim**. Daar kunt u een gedeelte van de 13^e eeuwse vestingmuur met kantelen bekijken.

U vervolgt door het Hillesheimer Wald en komt parallel met de Kyll te rijden. Door een oud dal, woest van aanzien en ongerept, toert u door loof- en naaldbossen via **Birgel**, **Jünkerath** en **Stadtkyll**. U blijft de rivier volgen, links bij **Kronenburg** ligt de Kronenburgersee en rechts de 599 meter hoge Höhenberg.

Bij de Losheim Graben, waar de Our ontspringt, komt u België binnengereden. Denk niet, dat er veel verandert, want u toert nu door de Oostkantons, een 60 kilometer lange strook langs de Duitse grens tussen Nederland in het Noorden en Luxemburg in het zuiden. In de Oostkantons, die uit elf gemeenten bestaan, zijn er negen Duitstalig en twee Franstalig. In het grootste gedeelte van de Oostkantons kunt u zich ook met het Nederlands verstaanbaar maken, ze zijn er dus drietalig. Opvallend is het natuurschoon, dat er voor het opscheppen ligt.

Het grootste deel van de Oostkantons dat u gaat berijden, wordt in beslaggenomen door het natuurpark Hoge Venen, een groen gebied van 67.000 hectare tussen **Burg-Reuland** en **Eupen**. Dit is dus het Belgische gedeelte van de Hoge Venen-Eifel, ruim veertig kilometer neemt u daar van mee. Het Belgische gedeelte bestaat voor 56 % uit bossen, zowel naald- als loofbomen.

Naast de bossen en het heide- en grasland wordt de streek gekenmerkt door de veenmoerassen van de Hoge Venen (Hautes Fagnes). Het zijn natuurlijke moerassen, waarin zeldzame planten en diersoorten voorkomen. In de venen liggen turflagen van meer dan tienduizend jaar oud.

Het zijn overblijfselen uit de ijstijd, die er uitzien als lage uitgeschuurde kommen met water erin.

Rechts van de weg **Büllingen - Bütgenbach** ligt in een aantrekkelijk landschap het meer van Bütgenbach. De dammuur rust op elf bogen en ligt op 550 meter hoogte. Het meer kan 11 miljoen kubieke meter water herbergen. Bütgenbach zelf ligt op de zuidwestelijke oever van het meer op een hoogte van 548 meter. Het dorp is door de wandelmogelijkheden en de watersport in de zomer erg in trek. Doordat het hoog gelegen is, is het ook een centrum van de wintersport.

U volgt de N632 en komt in het kleine zelfstandige **Waimes**. Van hieruit kunt u de toeristische attracties van de streek rond Robertville goed bereiken. U kunt het Meer van **Robertville** met de dammuur van 54,5 meter hoog en 38 meter dik gaan bekijken, hij is goed voor acht miljoen kubieke meter water.

Links en rechts van u ontspringen verschillende riviertjes, maar u toert rustig door en bereikt weldra het hoogste punt van België, het 694 meter hoge "Signal de Botrange".

In het Documentatiecentrum dat opgebouwd is met hout en natuursteen, wordt u wegwijs gemaakt in de geheimen van de natuur. Het hoogste punt kunt u herkennen aan een heuveltje dat te beklimmen is. Naast de herberg staat een uitkijktoren met daarachter het 600 hectare grote Waalse Veen.

U kunt er over smalle paadjes en boomstamweggetjes een wandeling gaan maken.

Iets verder ligt de Baraque Michel met restaurant en Fisbachkapel, de voornaamste toegang tot het reservaat. Het is een van de drukst bezochte plaatsen van de Hoge venen.

Leest u op de parkeerplaats bij de rotonde, net voor de afdaling naar Eupen, de beschrijving van de gehele Hoge Venen maar eens rustig door.

U daalt het dal in, ontmoet in **Eupen** de Weser en toert richting **Aken**. Daar liggen kleine dorpen zoals **Eynatten** en **Hauset**, waar u de Frepert indraait.

In Hauset ligt de Rocheskapel uit de 17^e eeuw en de Hammerbrücke uit 1843. U ziet er ook reusachtige stenen liggen, de zogenaamde "Zyklopensteine". Vanaf hier neemt u de richting naar **Vaals** en blijft tot in **Gemmenich** in het Duitstalige

gedeelte van België.

Hergenrath en **Moresnet**, het zijn aparte dorpen daar in het stille Drielandengebied, ze hebben de afgelopen eeuwen bij verschillende landen gehoord.

Rechts tussen Gemmenich en Vaals ligt het drielandenpunt met de Boudewijntoren, maar u rijdt langs Wolfhaag en het Holsetterbos naar **Holset** en **Lemiers**. Hier resten nog de N278 en de N281, welke u bij het beginpunt “Hotel Heerlen” brengen, waar uw tocht stopt.

© **Tom Boudewijns**