

Heimbach – Heerlen (170 km)

BESCHRIJVING

Als u Heimbach in het weekend binnenrijdt, is het er gezellig druk, de terrasjes zitten vol en u moet gebruik maken van een speciaal parkeerterrein.

Na een wandelend langs het water, over de brug en door de winkelstraten, draait u het dal van de Rur in, op weg naar het middeleeuwse stadje **Nideggen**.

Omhoog gaat het naar een plateau met vergezicht op het dal, door twee middeleeuwse stadspoorten de Zülpicher en de Dürener Tor, en het plaatsje ligt weer achter u.

Plotseling doemt het bosrijke rivierdal Kesselingertal met **Brück** als eerstvolgende plaats op.

Dit zijn de streken waarom de Eifel zo geliefd is: fijne wegen, beschermde

vogelnatuurgebieden en leuke kleine plaatsjes, die meestal tegen een helling aanliggen. Zo'n streek is ook het Hürtgenwald, waarin u nu rijdt; in Nederland niet zo bekend, maar een oase voor de motorrijder.

Bij **Brandenberg** wordt het zicht ruimer, de wegen strakker en vlakker, hier komt de rand van de Eifel in zicht. U neemt er de smalle K30 en daalt snel over erg smalle wegen naar het aan het water liggende **Obermaubach**. Hier vindt u nog enkele toeristenplaatsen die u niet verwacht had o.a. **Untermaubach, Winden** en **Kreuzau**.

Het is niet alleen toerisme, maar ook de industrie heeft deze streek veroverd. Dit merkt u het best in **Kreuzau**, waarna u spoedig de bossen in de omgeving van **Stolberg** bereikt.

Slingerend door het Hochwald gaat u op weg naar Stolberg, het blijkt dat de borden er niet voor niets staan, u kunt daadwerkelijk ineens een ree de weg over zien steken, die vervolgens in het kreupelhout verdwijnt.

In Stolberg staan enkele bezienswaardigheden o.a. de Burg uit de 15e eeuw en de oudste koperfabriek ter wereld de Kupfermeisterhöfe. vanaf hier gaan ook twee rivieren, namelijk de Vichtbach en de Inde, één stroom vormen.

U komt aan de noordrand van de Eifel in het karakteristieke Eifeldorp **Schevenhütte**. U bent nu in het Wehebachtal aangekomen en gaat tot **Vicht** smalle wegen door uitgestrekte donkere bossen berijden.

Zes kilometer verder bereikt u in **Zweifall** de Eifelstrasse en ziet er de mooie evangelische kerk met een pastorie uit 1683 staan. Boven u rijst aan de Klosterstrasse het karmelietenklooster op, maar u gaat lekker ontspannen toeren en gaat het beter bochtenwerk weer opzoeken.

U vindt het als u hoog boven de bossen over de bergkam toert en de richting van **Simonskall** neemt.

Het kleine rustige dorpje Simonskall met zijn vijftig inwoners ligt verscholen in het rotsachtige Kalltall. Dit is wel eens anders geweest, want in de Tweede Wereldoorlog is er hard gevochten. Vanuit het dorpje kunt u over de Kallbrück een wandeling maken naar Kalltalsperre.

De tocht volgt het Kalltall, neemt aan het einde een meer dan haakse bocht met slecht uitzicht en rijdt de Hohe Venn binnen.

Simmerath en **Kesternich** zijn de eerste kleine dorpen die u er ontmoet.

Simmerath is een schilderachtig dorp, gebouwd om een kerk.

Kesternich is daarentegen een langgerekt dorp met verschillende vakwerkhuisen.

Dit is het punt om u even 10 kilometer lang lekker uit te gaan leven.

Zakken over haarspeldbochten gaat u nu, met uitzicht over de onderliggende Rursee en vervolgens klimmen. Over de L106 daalt u weer tot in **Dedenborn**.

U gaat verder genieten, alleen worden de afdalingen en klimmen smaller, maar het uitzicht des te mooier.

Hammer, Eicherscheid en **Konzen**, waarna u op de drukke B258 uitkomt.

Deze verkeersader tussen **Monschau** en **Achen** verlaat u spoedig en kunt zich gaan opmaken voor een ander mooi bosgebied.

Vanaf **Lammersdorf** gaat u namelijk de Hahnerstrasse berijden die u naar het dorpje **Rott** brengt waar u op de Giersberg de 'Kreuzweg-Anlage' kunt gaan bekijken.

Vlotte wegen laten u vervolgens over de L260 tot in Achen afdalen en u spoedig in **Vaals** belanden.

Denk nu niet dat uw tocht voorbij is, want ook Zuid-Limburg heeft vele mooie plekjes.

Onderlangs Vaals, over Eschberg, door **Holset** naar het mooie **Vijlen** en vervolgens via **Hilleshagen** naar **Mechelen**.

Mooie toerwegen met schitterende panorama's krijgt u voor de wielen. Links ligt bij **Partij** de Gulpenerberg te wachten, deze neemt u niet maar pakt in **Eys** met zijn prachtige kerk de Grachtstraat en komt weer op de kleinere weggetjes terecht.

Deze brengen u via **Trintelen** en **Ubachsberg** naar uw eindpunt in Heerlen.