

## Stein/Urmond – Heimbach (170 KM).

### **BESCHRIJVING**

Uw vertrekplaats van deze vakantie is **Urmond** in Limburg.

Via **Spaubeek** volgens het routeboek en direct heeft u al een mooi uitzicht over het Sweikhuizenerbos en waant u zich al in het buitenland. Dat gevoel wordt de komende kilometers versterkt door de smalle bochtige afdaling van **Schimmert** naar **Aalbeek**. De benevelde weilanden leveren door de contouren van de heuvels en de opkomende zon een prachtig schouwspel.

In **Termaar** draait u via Koulen een van de mooiste wegen van de streek op, u kijkt van bovenaf kilometers ver weg over het gebied van Winthagen, **Ubachsberg** en het Schaelsbergbos. Na de smalle brug die u **Schin op Geul** binnen laat zakken, kunt u met een beetje geluk het nostalgische stoomtreintje zien vertrekken.

Nagenietend van de eerste kilometers toergenot, rijdt u na **Wijlre** naar de onderzijde van de Gulperberg. U blijft de onderweg via **Mechelen** en **Hilleslagen** tot in **Vijlen** volgen en gaat dan het onbekende in. Fel gaat het omhoog en krijg u van bovenaf het eerstkomende kwartier een voor Nederland uniek panorama. Ver kijkt u weg over de het in de diepte wegdraaiende Limburgse landschap en toert over smalle bochtige weggetjes naar **Gemmenich** waar u zich in België bevindt.

Op weg naar **Kelmis** worden de wegen wat slechter met hier en daar wat scheuren, soms is het zelfs opletten geblazen. U merkt nu ook dat hier, gezien de Duitstalige straatnamen en teksten op de winkelatalages, de Duitse invloed aanwezig is. Dit is niet verwonderlijk want u rijdt door het Ostkantone, hetgeen een gebied is dat tot 1920 een deel van Duitsland was en nu de Duitstalige Gemeenschap van België vormt.

Rechts van u ligt een heuvelgebied dat gekenmerkt wordt door veenmoerassen en kastelen.

Daar liggen veel oude kastelen o.a. in **Henrie-Chapelle** Château de Rijff en Château de Boeler, in **Lontzen** Château de Lontzen en in **Bilstain** Château de Bilstain, Château de Loverne en Château de Wooz.

U neemt in het gezellige **Kelmis** de weg door het centrum, kunt even gaan winkelen en draait vervolgens de Schnellenberg op. Smal met enkele steile stukken vervolgt u via **Lontzen, Walhorn, Raeren** tot in **Roetgen** waar u in Duitsland aankomt.

De bekende B258 naar **Monschau** ligt voor u open en u neemt hem enkele kilometers tot in **Konzen**, waar u het centrum indraait.

Met een boog om het toeristische Monschau heen en vervolgens vanaf **Müntzenich** driftig dalen en klimmen.

Rechts ligt het Hertogenwald met een schitterend wandelgebied. U kunt er uren ronddolen zonder iemand tegen te komen. Hierin bevinden zich ook vier meren o.a het Lac d'Eupen dat beschermd wordt door een muur van 63 meter hoog en 410 meter lang en een groot gedeelte van Walonië van drinkwater voorziet. In deze enorme waterbak stromen drie riviertjes uit: de Getzbach, de Hill en de Weser, zij zorgen dat de inhoud van maximaal 25 miljoen kubieke meter op peil gehouden wordt.

De andere kolossale drinkbeker is het meer van Gileppe, vanwaar u naar de belvédère kunt wandelen die bovenop de Borchenne is gebouwd en u een magnifiek uitzicht geeft over het Hertogenwoud en het meer. Het op een na kleinste meer ligt in **Bütgenbach** op een hoogte van 550 meter en heeft als bijzonderheid, dat de dammen op 11 bogen rusten.

Het laatste plasje is goed voor 8 miljoen kubieke meter water en ligt in de buurt van **Robertville**, dus dorst lijden is in de Hoge Venen niet nodig.

De meeste wandelaars beginnen hun tocht bij de Tallsperre/Barrage bij Huis Terrenell, waar een Geopad is aangelegd, die het gehele ontstaan van de aarde en de Ardennen beschrijft. Het Geopad geeft toegang tot niet minder dan 600 miljoen jaar aardgeschiedenis, want zolang heeft het geduurd om dit huidige landschap te vormen.

U keert terug naar het heden en gaat op weg naar **Kalterherberg** en komt in een bosgebied met scherpe haarspeldbochten die doorkruist worden door een kletterende rivier de Roer.

Even later rijdt u met afdalingen van 10% en meer slingerend met mooie vergezichten over Forst Monschau terug naar de B258.

Na **Widdau** moet u oppassen bij de meer dan haakse bocht die u rechts op de K21 brengt. U toert daar door het groene Rurtal waar de slingerende Rur u tot bijna in **Hammer** vergezelt. Vanaf Hammer gaat u klimmen en dalen naar **Dedenborn** en **Kesternich**. Rechts onder u ligt een grote watervlakte, het is de Rursee. Vijf kilometer scherpe afdalingen brengen u naar de See en in het toeristische **Rurberg**. Geniet maar van het plaatsje, parkeer even op de voor u gereserveerde parkeerplaats bij de brug en wandel door het dorp.

U toert na de wandeling door Kesternich waar verschillende aardige vakwerkhuisen staan en gaat verder de Eifel in via **Strauch** en **Steckenborn**. Bij Steckenborn slaat u af naar **Schmidt**.

Schmidt is bekend om zijn wildpark van 25 ha en mooie vergezichten over de Rursee, maar voor u misschien wel om de fijne afdaling. Fel dalend komt u 6 kilometer verder op de L15 langs de andere zijde van de Rursee te rijden.

Bij de muur van het meer kunt u desgewenst een rondvaart over het meer maken. U kunt daar ook kiezen uit legio wandelroutes rond de meren, ze variëren van 5 tot 20 kilometer. U kruipt met de nodige waarschuwingsborden voor doordraaiende bochten uit het dal omhoog, gaat slingeren, gas geven en krijgt vervolgens zicht op het diep weggezonden **Heimbach**.

De afdaling over de L249 is een pittige met de nodige fel draaiende haarspeldbochten. Halfweg ligt binnen een witte ommuring het klooster Mariawald, dat bewoond wordt door zwijgende monniken, dus veel aanspraak zult u binnen niet krijgen. Vanaf het klooster kunt u een wandeling maken naar het in de diepte liggende Heimbach. U maakt als het ware een kruistocht langs vele kapelletjes. In het klooster is een restaurant gevestigd, waar ik u de snert met rookworst kan aanbevelen. De monniken zijn niet flauw, want u krijgt van de bediening geen kopje erwtensoep, maar een grote bak met een halve worst.

Enkele bochten verder heeft u rechts een mooi uitzichtspunt op Heimbach en de grote waterbakken. Het zijn de Rursee en de Obersee, die er als pareltjes tussen de bergen liggen te schitteren. De Rursee slingert zich als een reusachtige slang over een lengte van 15 km uit van **Schwammenauel** tot Rurberg. De Obersee strekt zich uit van **Einruhr**, over Rurberg naar de Urftseemauer. Na het uitzichtspunt zakt u verder tot in het aan de Rur liggende Heimbach, waar ook uw eindpunt ligt.