

Odenthal - Winterberg (165 km).

Vertrekpunt Hotel Zur Post Altenberger-Dom-Strasse 23 Odenthal.

Aanrijroute vanaf de richting Keulen/Leverkusen: A1/E31 richting Burscheid, afslag 98 richting Leverkusen/Odenthal, borden Odenthal volgen, in centrum Odenthal.

Hoogtepunten.

1. *De Altenberger Dom, een van de meest tot de verbeelding sprekende gebouwen van het Bergische Land.*
2. *De vallei tussen Kreckersweg en Dhünn, een afdaling met vette bochten.*
3. *Bij Strassweg zes kilometer genieten van een streek die uit een sprookje gestolen is.*
4. *Wipperfürth, waar de Wipper verandert in Wupper is een stad vol typische Bergische huizen.*
5. *Kleine strompelweggetjes in de omgeving van Dannenberg en de Aggertalsperre.*
6. *De Attahöhle bij Attendorn is een van de langste en mooiste druipsteengrotten van Duitsland.*
7. *Toeren door het binnenste van de streek over smalle stuiterweggetjes bij Riefinghausen.*
8. *Door het dal van de Lenne klimt u naar het hoogste punt van het Sauerland.*

Routebeschrijving

Het Bergische Land wordt door de kenners beschreven als het gebied waar u het mooist kunt motorrijden. Het binnenland is absoluut niet toeristisch, uitgezonderd wat wandelaars zult u bijna niemand aantreffen in het Sprookjesland. Het land bestaat uit middelgebergte waarvan de toppen van de bergen over het algemeen kaal zijn en de hellingen in de dalen begroeid zijn met zowel loof- als naaldbossen. **Odenthal** is uw beginpunt en is gelegen in een bosrijke omgeving aan de rand van een van de meest tot de verbeelding sprekende gebouwen van het Bergische Land de Altenberger Dom. In het beboste dal aan de rand van het riviertje de Dhünn ligt een acht eeuwen oud monumentaal gotisch bouwwerk. De Dom is gebouwd in de vorm van een kruisbasiliek met lichtbeuken die door zuilen worden gesteund. Opvallend zijn de kleine vieringtoren en het prachtige gebrandschilderde kerkraam (18 bij 8 meter), waardoor schitterende kleuren binnen op de stralende Madonna met kind uit 1500 vallen. Er is maar liefst 120 jaar aan de bouw van de Dom gewerkt, en hij staat nog regelmatig in de steigers. Ontspannen oogt de oprijlaan die gemarkeerd wordt door kastanjes en beuken, waarbij een sfeervol terras natuurlijk niet mag ontbreken. Het naastgelegen sprookjesbos "Mächenwald" en een wildpark nodigen uit voor een wandeling tussen de sprookjesfiguren, wilde zwijnen en herten. Uitdagend ligt de smalle weg naar **Limmringhausen** te wachten, de heuvels worden hoger, de wegen smaller, de bossen dichter en steeds hoger klimt de weg uit het dal omhoog, hij wordt geflankeerd door een slingerende Dhünn. Als de bebossing even ophoudt, krijgt u uitzichten over het diepe dal en voor de afwisseling kunt u bij **Dabringhausen** even de Grosse Dhüntall Sperre gaan bekijken. Het is bij helder weer genieten van het uitzicht over de Stausee en het achterliggende **Kürten**. Als u na het plaatsje Kreckersweg rechts een vallei induikt past u dan de snelheid wel aan, aan het aantal graden van de bochten, want er komen er enkele die er wezen mogen. Het genieten

kan nu echt beginnen. De weg slingert door het bos omlaag en laat u vervolgens in het dorpje **Dhünn** belanden. Een paar vette bochten bij een mooi dorpspleintje, wat oude vakwerkhuisen en u beland op de weg naar **Hülsen**. Klimmen over smal draaiende wegen brengen u uit het dal naar de top, waarna u het volgende dal naar Strassweg inzakt. Rechtsaf gaat de K14 richting **Lamsfuss** 6 volgens het bord, maar wij kwamen zes kilometer verder in **Wipperfeld**. Wat ons die zes kilometer overkomen was, is eigenlijk te mooi voor woorden. Het is een streek die echt zo uit een sprookje gehaald is. De weggetjes die heen en weer kronkelen, de met koeien gevulde weilanden, de met bloeiende bloemen getooide dalen en de met bomen begroeide berghellingen, alles past in elkaar. Telkens als er een bos bovenaan een berg openbreekt, krijgt u de mooiste panorama's. Tot de Prof. Mausbachstrasse in Wipperfeld duurde het sprookje. Daar ligt Restaurant Lindenhof, waar wij stopten voor een warm hapje. Rinderkraftbrühe, Spiessbraten Salzkartoffeln en Blumenkohl voor 19,50 DM leek ons wel wat. Enkele motorrijders kregen eerst de aardappelen en daarna de soep, van anderen werden de bestelling twee maal opgenomen, en toen wij aan de beurt waren was de soep op en was er alleen nog maar Leber mit Zwiebeln püree. Het eten was prima van kwaliteit, maar eten met meer dan acht personen is er niet aan te raden. Door het dal toert u na Wipperfeld op het grotere **Wipperfurt**, dat de eerste plaats in het Bergische Land was dat stadsrechten kreeg (1222), hier verandert de rivier de Wipper van naam en gaat verder als Wupper naar de Rijn. Ruim 350 km wandelroute zijn er in de omgeving van het handelsstadje uitgezet, waaronder enkele naar de 200 ha grote Bever Stausee, die bij de watersporters zeer in trek is. Ook hier ziet u de mooie typische Bergische huizen met de kleuren groen, wit en grijs zoals bijna in alle dorpen. De gevels zijn bedekt met leisteen, de blinden voor de ramen zijn groen en de kozijnen wit. Deze kleurencombinatie ziet u in de hele landstreek terug. Onder de rook van de vele meren die de streek rijk is neemt u na het gezellige centrum van Wipperfurt de B237 naar **Marienheide**. Daar ligt de Brucher See met zijn vele campings, waaraan u een bezoekje brengt om vervolgens in de omgeving van **Dannenberg** de stilte te gaan opzoeken. In het Oberbergische Land waarin u zich nu bevindt, komt u vaak urenlang geen kip tegen. De wegen worden weer smaller en het klimmen heftiger, boven ruist de wind door de toppen van de naaldbomen en u komt tot aan **Lantenbach** meestal geen sterveling meer tegen. Langs de Aggertalsperre klimt u naar het hooggelegen **Lieberhausen** waar u op de splitsing rechts over kleine strompelweggetjes naar **Niederrenge** rijdt. Op weg naar de in het Sauerland liggende Bigge See kunt u wat doorrijden, want de weg is wat breder. Rondvaarten, campings, een dam in het enorme stuwmeer en verder veel toeristen, wegwezen dus. Bij het meer het Biggedal inrijden en vervolgens op het oude vestingstadje **Attendorn** af. Een bezoek aan de Attahöhle, een van de langste en de mooiste druipsteengrotten van Duitsland, moet u beslist niet overslaan. De grotten zijn in de loop der eeuwen gevormd in de klei uit het Devoon, zo'n 350 miljoen jaar terug. Bij Attendorn stijgt u naar grote hoogte en zakt daarna in een diep dal als u de weg naar **Helden** en vervolgens naar **Repe** volgt. **Rieflinghausen** zal u waarschijnlijk niets zeggen, maar u beland hier op de kleinst mogelijke binnendoorweggetjes en kunt het vermoeden krijgen dat u verkeerd zit. Niets is minder waar, u toert door het binnenste van de streek, een oud timmerwerkplaatsje, vakwerkhuisen waaruit de jeugd gevlucht is en de smalst mogelijke stuwweggetjes door open vlakten en bosgebieden brengen u bij **Kirchveischede** weer tot het heden. In Kirchveischede kunt u in het natuurreservaat Einsiedlei een grote verzameling

orchideeën gaan bekijken en vervolgens bij **Bilstein** overgaan op het bewonderen van vakwerkhuisen. Wat klein binnendoorwerk volgt, maar ook mooie dalen bekijken met plaatsen als **Kirchündem**, **Hernntrop** en **Würdinghausen**. Het toerisme van de drukke B236 dreigt u bij het aan de Lenne liggende **Schmallenberg** tegen te komen, maar u slaat net voor het benedictijnenklooster rechtsaf de Urternwerth in. Mooi slingert de weg door het dal tot in **Oberkirchen** waar het dal van de Lenne opgezocht wordt. Langzaam klimt de weg door het donkere bos uit het dal omhoog via het kleine **Westfeld** naar het hoogste punt van het Sauerland. Dat punt bereikt u in het op 820 meter hoogte gelegen **Altastenberg**. Enkele kilometers verder rechtsaf en u rijdt in **Winterberg**.

Musea

- Keulen, Römisch-Germanisches Museum. Historisch museum.
- Keulen, Wallraf-Richartz-Museum. Kunstwerken voor 1900.
- Leverkusen, Städtische Museum. Moderne Kunst.
- Altena, Burgmuseum, Geschiedenis van het Märkische Land.
- Remscheid, Heimatmuseum, Regionale stijlmeubelen.

Eten en Drinken

Het Bergische Land staat bekend om zijn veelzijdige koffietafel, houdt u van een hartig hapje, vet varkensvlees gecombineerd met sauerkraut is hun favoriete hoofdgerecht. Ziet u de benaming 'Blindes Huhn' op de kaart, dan krijgt u een schotel van witte bonen met groenten, vruchten en spek. Kiest u voor 'Sulperknochen', smakelijk eten van de erwtenpuree met krabbetjes en stukken snuit van het varken. Omdat het klimaat van Midden-Duitsland niet geschikt is voor de wijnbouw, wordt bij de maaltijd vrijwel overal bier gedronken. Kiest u toch voor een wijntje bij het eten, vraag dan naar de gewone Qualitätswein zonder predikaat, deze is best goed en redelijk van prijs. Kiest u voor de tafelwein, dan krijgt u een wijn waaraan weinig eisen gesteld zijn, ze vallen meestal onder de slobberwijnen.

Inlichtingen

Internet: <http://www.koln.de>

Internet: <http://www.sauerland-touristik.de>

Internet: <http://www.schmallenberg.de>

Internet: <http://www.winterberg.de>

Tourist – Info Köln, Unter Fettenhennen 19, D-50667 Köln, tel. 0049-2212213345.

Tourist – Info Bergische Land, Schlossstrasse 82, D-51429 Bergisch Gladbach tel. 0049-220419433.

Tourist – Info Schmallenberg Poststrasse 7, D-57392 Schmallenberg tel. 0049-29729740-0

Tourist – Info Tourist – Info Winterberg, Am Kurpark 6, D-59955 Winterberg tel. 0049-298192500.