

## 1. Utrecht (183 km).

Vertrek: Hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, De Bilt.  
Einde: De Bilt.

### Inleiding

Het groene hart van Nederland, mooier kan het plassengebied op enkele kilometers afstand van het beginpunt, niet omschreven worden.

De kronkelende Meije, de Kromme Mijdrecht, de Waver, de Winkel, de Amstel en de Gein, je ontmoet ze allemaal. Je bekijkt pittoreske dorpen en mooie natuurgebieden.

Kastelen worden afgewisseld door houten woningen die verspreid tussen de watertjes liggen.

Het is genieten van weidse uitzichten over het vlakke polderland met de achterliggende bedrijvigheid.

Tussen al dit moois staan de terrassen klaar en dobberen er talrijke bootjes op de plassen.

### Highlights

#### **- Kilometers lange boswachterijen tussen Zeist en Driebergen-Rijsenburg.**

De eerste kilometers toer je door verschillende boswachterijen, bekijkt Zeist en rijd je op de 200 jaar oude pyramide van Austerlitz af.

De Piramide is zo bijzonder omdat het qua vorm de enige in Europa is.

In het midden bolt een vreemdsoortige heuvel waarop een stenen torentje staat.

De pyramide van Austerlitz met obelisk, werd in 1804 door de troepen van Napoleon gebouwd.

#### **- Kasteel de Haar in Haarzuilens met een collectie harnassen.**

Na de nieuwbouw vanaf Vleuten heb je alle tijd om het mooie kasteel De Haar in **Haarzuilens** te gaan bekijken. Er is onder andere een uitgebreide collectie harnassen en kleurige wapenschilden te bewonderen. Na het kasteel volg je Gieltjesdorp en krijg je uitzicht op het Groene Hart.

Vrijheid tussen groene polders vol sloten en kwakende eenden.

De wateren liggen vol kroost en er is volop bedrijvigheid op de grote boerderijen.

#### **- Lekker slingeren langs de Meije, een vijf kilometer lange veenrivier.**

Bij Woerdense Verlaat ga je de Bosweg in die langs de veenrivier de Meije slingert.

Op zomerse dagen kun je de eerste kilometers geen rivier zien, de gehele waterkant is dan een zee van groene paraplu's die de hengelaars moet beschermen tegen de zon.

Het is er mooie toeren, de waterlelies groeien er weelderig en drijven rond tussen het rimpelende water. Dit is de streek van de Nieuwkoopse plassen.

#### **- De enige nog in werking zijnde Molenviergang van Aarlanderveen.**

Niet te versmaden na de Meije, is de enige in Europa nog in werking zijnde Molenviergang Aarlanderveen gelegen tussen Zwammerdam - Alphen aan den Rijn en Aarlanderveen.

De Poldermolens staan met elkaar in verbinding en overbruggen het hoogteverschil tussen boezem- en polderwater. Iedere molen maalt het overtollige polderwater een stukje hoger, zodat de Bovenmolen het uiteindelijk kan lozen op de Oude Rijn.

#### **- De Hoef Westzijde loopt letterlijk door de tuinen van de bewoners.**

De route gaat richting Nieuwveen en Vrouwenakker, draait net voor de brug naar rechts langs het Amstel Drecht Kanaal en vervolgt over De Hoef Westzijde langs de Kromme Mijdrecht.

Het weggetje loopt vier kilometer lang letterlijk door de tuinen van de bewoners.

Het is er erg smal en ieder hoekje geeft een ander uitzicht.

Alleen enkele vliegtuigen verstoren de rust en laten je omhoog kijken.

#### **- Het stilte gebied langs de Oude Waver met het mooie Botshol en Grote Wijje.**

Om in de buurtschappen Achterbos en Botshol te kunnen komen, neem je het Waverveensepad.

In het stiltegebied van de Vinkeveense Plassen met het kleine Waver aan de overzijde van de Oude Waver en rechts het mooie Botshol met de Grote Wijje, is het schitterend toeven.

Op de splitsing van Waver en Winkel bij de Stokkelaarsbrug, volg je de Winkel door de Polder Nellestein en kom je in het mooie oude Abcoude.

#### **- Gein Noord en Zuid bij Abcoude met Delphina en Broekzijder molen.**

Via Gein-Zuid langs de mooie Gein verlaat je Abcoude en passeert de Molen Delphine.

Aan de overzijde ligt de Broekzijder molen. Een blik naar links en achter de polder ligt de drukte van Gaaspeddam.

Op zoek naar een andere wereld, pak je bij Driemond de N236 en draai je spoedig het centrum van Weesp binnen. Het vestingstadje ligt uitnodigend open.

**- Het trotse vestingstadje Weesp ontvangt je graag.**

In Weesp is het terras aan de overkant van het water naast de Ossenmarkt een uitdaging, evenals het fort Ossenmarkt.

Plezierbootjes varen driftig heen en weer over de Vecht en twee molens staan naast elkaar te blinken. Opvallend in Weesp zijn het gemeentehuis en de kerk. Ooit was Weesp de jeneverstad van Nederland, de hele VOC werd vanuit de plaats voorzien van het kostbare vocht.

**- De 520 ha Ankeveensepolder is een beschermd natuurgebied.**

Tussen Naardermeer en Ankeveense Plassen toer je rond en is het genieten van al het moois dat de Vechtstreek bezit. Zo ligt er in de Ankeveensepolder 520 ha natuurgebied, dat alleen voor wetenschappelijk onderzoek betreden mag worden.

De Dammerkade is een wandelweg en deelt de Ankeveense Plassen in tweeën.

Hollands-Ankeveen ligt ten noorden en Stichts-Ankeveen ten zuiden van deze pad.

**- De beide Loosdrechtsedijken, waar je ogen te kort komt.**

Oud- en Nieuw Loosdrecht, ooit het sport- en jazzcentrum van Nederland.

Wereldberoemde dorpen die ooit van de boeren en arbeiders waren, zijn langzaam in handen van 'Het Kapitaal' gekomen.

De dijkdorpen in het voormalig turfstekergebied zijn veranderd in een watersportcentra van met miljoenen smijgende lieden. Kruidenzoekers en rietwerkers zijn er niet meer.